

Planerad resa till Finland och Virta bro, Sven Duvas sista strid.
6 dagar 16 – 21 juli 2018 med Kiviks Taxi, Ulf Hansson

Pris om vi blir 10 pers: 8500 – 9000 kr per person
12 pers: 8000 – 8500
14- 16 p: 7500 – 8000

I priset ingår:

Bussresa i 6 dagar, färjeöverfarter Stockholm – Helsingfors tur/retur med Silja Line, plats i dubbelhytt med middag och frukost både fram - och återresa

Tre hotellnätter med plats i dubbelrum, halvpension (frukost och kvällsmiddag)

Enkelhyttstillägg 455 kr båda resorna

Enkelrumstillägg 1390 kr (kan ändras lite beroende på antal resenärer)

Tillkommer även priser för luncher, ev guider och entréer. Guide i Helsingfors? Valamo kloster? Olofsborg? Entré? Kanske kan vi nöja oss med en guidad tur i Helsingfors...

Var snäll och ordna själv avbeställningsskydd. Kolla med banken, om du betalar med Visa eller annat kort, så det är samma konto som gäller.

Programförslag

Dag 1

Avresa från Simrishamn ca kl 07.00. Lunch och kaffepaus på vägen.

Stockholm och färja med Silja Line som avgår kl 16.45. Middagsbuffé, kvällsaktiviteter.

Dag 2

Frukost, ankomst Helsingfors 09.30

10.00 mot Lappeenranta (25-30 mil) Vi kör Kungsvägen förbi Lovisa, en fästningsstad efter freden i Åbo 1743 mellan Sverige och Ryssland, då gränsen skulle gå vid Kymmene Älv. Lovisa blev gränsstad i Sverige. Svartholms fästning från 1743.

Anjalankoski. Här bildades 1788 Anjalaförbundet på Anjala gård, där ett antal svenska och finska officerare krävde att Gustav III skulle sluta fred med Ryssland och även sammankalla ständerna.

Hamina. Gamla Villmanstrandporten, Fredrikshamn. Freden i Nystad 1721 gjorde Fredrikshamn till svensk gränsstad, grundad av Fredrik I.

Imatra, mellan sjön Saimen och Ryssland, vackert vattenfall och kraftverk. I staden Imatra finns "De tre korsens kyrka", ritad av Alvar Aalto och färdigställd 1957.

Dikten "De två dragonerna" i "Fänrik Ståls sägner" nämner Saimens strand.

Om tiden medger kör vi upp på Punkaharjuåsen, 7 km lång, med skyttegravar och skyddsvärn som finnarna anlade efter sin självständighet. Johan Ludvig Runeberg har ett minnesmärke här.

Övernattning i Villmanstrand (Laappeenranta), nämnd i "Otto von Fieandt" i "Fänrik Ståls sägner".

Dag 3

Ev Punkaharjuåsen om vi missade den dag 2.

Kerimäki, världens största träkyrka uppförd 1847.

Skulle gärna besökt staden Mikkeli, där fältmarskalk Mannerheim hade sitt högkvarter under andra världskriget, men vi hinner inte.

Savonlinna (Nyslott), grundad av Per Brahe 1639. Vacker sommarstad med operafestival på fästningen Olofsborg, på en ö utanför staden. Vi åker ut till Olofsborg och försöker få lite musikupplevelse. Gratis! (Biljett till operaföreställning kostar 1300 – 1700 kr). Madame Butterfly bli det i sommar. Kanske en annan gång?

Ev. Nya Valamo kloster, centrum för den ortodoxa kyrkan och vallfartsort för många pilgrim+er. Guidning om så önskas.

Övernattning i Kuopio, grundad av Per Brahe 1653. 1809 – 1917 skol- och kulturstad.

Dag 4

Mot Idensalmi och VIRTABRO där Sven Duva i "Fänrik Ståls sägner" utkämpade sin sista (?) strid. I dikterna "Sven Duva", "Löjtnant Zidén" och "Sandels" nämns Virta bro. Resans huvudmål! Här beskådar vi slagfält och monument.

Övernattning i Lahtis. Staden är känd för sina VM och vinterspel, skidor, backhoppning.

Dag 5

Avresa från Lahtis kl 8 på morgonen. Mot Helsingfors.

10.00 Guidad tur. Därefter egentid för upplevelser och shopping.

16.00 Samling vid bussen för transport till färjan, som avgår mot Stockholm 17.00.

Dag 6

Hemfärd genom södra Ruotsi med tider och detaljer som ännu ej spikats.